



Datum:

Naam kind:.....

Deze middag ging het verhaal over: U zult de Naam van de HEERE uw God niet gedachteloos en onnodig gebruiken.

We hebben de afgelopen middag een verhaal gehoord over een gebeurtenis ten tijde van de woestijnreis. Lange tijd waren de Israëlieten slaven geweest van de Farao van Egypte. De Heere had de Israëlieten echter bevrijd uit Egypteland. De Israëlieten waren op reis door de woestijn naar het beloofde land. Dat beloofde land heet Kanaän. Tijdens de woestijnreis zijn er veel dingen gebeurd. We hebben de eerste keer na de zomervakantie gehoord hoe de Heere Zijn wet gegeven heeft vanaf de berg Sinai. De Israëlieten, maar ook wij, moeten de regels van deze wet gehoorzamen. Het is goed voor ons als we naar deze regels luisteren. Als we niet naar deze regels luisteren, dan wordt de Heere vertoornd, dat is heel erg boos, op ons. Tijdens de woestijnreis was er ook een jongen die niet luisterde naar één van de regels van de wet van de Heere. Deze jongen was een zoon van een Egyptische vader en een Israëlitische moeder. Samen met hun zoon waren ze meegegaan de woestijn in op reis naar het beloofde land van Kanaän. Het gaat een poosje goed, maar op een dag krijgt hun zoon ruzie met een Israëlitische man midden in het kamp van het de Israëlieten. Allerlei andere Israëlieten die ook in het kamp zijn, horen deze zoon met een andere Israëlitische man ruzie maken. Dan gebeurt er iets héél ergs. De zoon luistert niet naar de derde regel van de wet van de Heere. Hij vloekt. Hij gebruikt dus de Naam van de Heere gedachteloos en onnodig en dat mag niet! Je moet de Naam van de Heere juist eerbiedig gebruiken. De mensen die het horen, schrikken heel erg. Ze brengen de zoon mee naar de gevangenis en vragen aan Mozes wat ze met hem moeten doen. Mozes vraagt aan de Heere wat ze met deze zoon moeten doen. De Heere zegt tegen Mozes dat de zoon buiten het kamp gebracht moet worden. Iedereen die het gehoord heeft dat deze zoon gevloekt heeft, moet de handen op het hoofd van de jongen leggen. Daarmee zeggen ze: 'Wij zijn onschuldig, maar hij is schuldig.' Daarna moet de zoon gestenigd worden. Wij mogen Gods Naam ook niet onnodig en gedachteloos gebruiken. Als we dat wel gedaan hebben, moeten we om vergeving vragen, want de Heere kan het vergeven om Jezus wil. Hoe moeten we Zijn Naam dan wel gebruiken? Heel eerbiedig. Daarom zijn we eerbiedig als we bidden, uit de Bijbel lezen en zingen.

De leertekst is:

U zult de Naam van de HEERE uw God niet gedachteloos en onnodig gebruiken. (Exodus 20:7)

Opdracht: Puzzel wat staat er?

Je ontdekt het zo: Begin bij de eerste letter en sla dan steeds één letter over.

Als je deze opdracht maakt en de volgende keer (**11 oktober 2023**) inlevert op de club, dan krijg je een extra spaarpunt!

S e p w r y e U e p k t
m A e s t V e n e m r c
b g i j e s d z o l v w
e k r U G i o h d p s
N p a r a e m

